

Begijnhof Tongeren



Mijn laatste vakantie (ik heb de laatste jaren geen zin meer om 'op' vakantie te gaan) was in Tongeren, waar ik verbleef in een huisje in het begijnhof, dat eigendom was van een professor (die halfweg zelf de lakens kwam verversen en poetsen). Het typische begijnhofhuisje had wel een en ander van zijn karakter verloren door moderne verbouwingen intern, maar misschien beter zo, dan dat ik het nodige comfort zou moeten missen. Het was weer zo 'n hete zomer en binnen was alleen de benedenverdieping leefbaar, ook al sliep ik boven.

Zoals gewoonlijk heb ik die veertien dagen gebruikt om tot rust te komen, om de streek te verkennen, te wandelen én te tekenen. Voor dat laatste moest ik niet ver gaan, want het begijnhof zelf was sfeervol genoeg. Het plekje hierboven, bij de kerk, is wellicht het best bekende. Het andere (hieronder) was vlakbij mijn verblijf. Ik heb er veel werk aan gehad. Een van de bewoners kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en was blij verrast dat ik 'echt' aan het tekenen was. Hij vertelde ronduit over restauraties en dergelijke, wat ik geduldig heb aangehoord. Ik kreeg ook nog bezoek van een hond (het was in Limburg, dus een 'hoooooooooond'), maar die had gelukkig minder te vertellen.

Een aanrader: de wekelijkse antiekmarkt, zeer uitgebreid, op zondagmorgen.

