

Ollomont



Als ik 'vakantie' denk, dan denk ik nooit buitenland. Mijn vakantie-ideaal speelt zich binnen onze landsgrenzen af. Honkvast, dat mag je wel zeggen. 't Is hier ook zo mooi – nee: écht! Er zijn mensen die alleen maar de lelijke kanten van hun moederland kunnen zien – als dát niet Belgisch is! – maar ik wil o.m. met mijn pentekeningen aantonen dat ons landje op geen enkel vlak moet onderdoen voor eender welk buitenland. Akkoord, het is hier niet alle dagen zon en bergen hebben we ook niet. Alhoewel je in de Ardennen heel wat Alpenchalets kan vinden – ook typisch Belgisch! Er is hier geen enkel dorp te vinden waar je geen pittoreske plekjes vindt, ik garandeer het je. Neem nu dat boerengat Ollomont, een onogelijk plekje – u hebt er misschien nog nooit van gehoord – maar met een oeroude geschiedenis, waarvan het witgekalkte restant van het oude kerkje de stille getuige is. Drie uur heb ik daar gezeten, onder mijn hoedje in de zon, om deze tekening te maken. De enige toerist die er langs kwam, was de weg kwijt. De enige bedrijvigheid kwam van een paar lokale boeren die onder aan de kerkheuvel hun tractoren kwamen wassen. En natuurlijk ook van de obligate nieuwsgierigen die voorzichtig over mijn schouder kwamen gluren om te zien waarom die vreemde snoeshaan zo langdurig naar hun huizen zat te turen ...

Dan voel ik mij als een verkondiger i.c. predikant i.c. catechist. Want een kunstenaar heeft de zending om anderen de meerwaarde (de schoonheid) te laten zien van datgene waar zij (uit gewenning) aan voorbij gaan. Zo doet ook de verkondiger: zij/hij doet anderen ervaren welke diepgang het leven heeft vanuit een gelovig standpunt. En dat standpunt uitkiezen is zowel voor de kunstenaar als voor de verkondiger van het grootste belang, het is het halve werk! Vooraleer ik weet waar ik precies mijn vouwstoeltje zal neerpoten, dat kan even duren! Om in deze tijd precies te weten waar je als verkondiger zult plaatsnemen, vraagt ook enige bezinning. Je kan immers dat wat wij willen verkondigen vanuit een volledig verkeerde hoek belichten, een die door niemand wordt begrepen. Als je de volgende keer op vakantie gaat, laat het dan ook een tijd van rust en bezinning worden. Kijk even waar je staat.

En mocht je toevallig in Ollomont terechtkomen, laat me dan maar eens weten of er iets veranderd is sinds ik deze tekening heb gemaakt ...