

## VIA MARCVS

In maart 2015 schilderde ik een kruiswegvariant, volledig gebaseerd op het lijdensverhaal volgens Marcus.

Thuishaven is de Sint-Jozefkerk in Deurne-Zuid.

Deze kruisweg kan ontleend worden door parochies en groepen met het oog op liturgie, bezinning, catechese en vorming.

Men kan hiervoor ook naar Deurne komen.

Ik ben zelf ook bereid om voor de begeleiding in te staan.

Neem hiervoor met mij contact op. (*priester-kunstenaar Pol Hendrix*)